

Vertellen

Wordt het nu anders?

Exodus 11:1-10

5 april 2020

Vertelling 4-7 jaar

Een donkere nacht

De mensen van Israël wonen in het verre land Egypte.

Ze moeten hard werken voor de farao, de baas van het land.

Soms rusten ze even uit. Dan kijken ze omhoog en zeggen zacht: 'Hoe lang moeten we hier nog blijven?'

Maar als ze daar zo staan, komt er al snel een soldaat. 'Doorwerken!' roept die. 'Harder werken! Nog harder!'

Mozes heeft tegen de farao gezegd: 'U moet het volk Israël laten gaan. Dit is niet uw volk, het is het volk van God.' Maar Farao wilde niet luisteren. Zelfs niet toen er voor straf erge dingen gebeurden in het land. Het water veranderde in bloed, er kwamen kikkers, het ging hagelen en nog veel meer. Maar Farao wilde niet luisteren. Daarom gaat Mozes nu nog één keer naar de farao.

'U móet luisteren, Farao!' roept hij boos. 'Want anders... Anders wordt heel Egypte verdrietig. Want dan zal in elk huis iemand doodgaan.' De farao hoort wat Mozes zegt. Maar luisteren doet hij nog steeds niet. 'Ik laat het volk niet gaan,' zegt hij. Stampvoetend verlaat Mozes het paleis.

Hij gaat naar huis. 'Farao wil niet dat we weggaan,' zegt hij. 'Maar toch zal het gebeuren.'

Die nacht wordt het donker in heel Egypte. Midden in de nacht worden in alle huizen mensen wakker. Ze schrikken en zijn verdrietig. Want overal is iemand dood gegaan. Ook in het paleis van de farao: zijn oudste zoon is dood.

Diezelfde nacht nog laat Farao Mozes en Aäron ophalen. Als ze aankomen bij het paleis, staat de farao bij de poort. 'Ga weg!' schreeuwt hij. 'Ga weg met jullie volk!' En als Mozes zich omdraait, zegt Farao erachteraan: 'En bid of jullie God mij wil vergeven.'

Die nacht gaan alle mensen van Israël weg uit Egypte. Jong en oud, klein en groot... in een lange rij trekken ze weg. God zal hen naar een ander land brengen.

Judith van de Wetering



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: De mensen van het volk Israël moeten heel hard werken. Dat vinden ze niet fijn. Ze willen graag dat het anders wordt. Wat zou jij wel willen veranderen, iets wat je helemaal niet fijn vindt? Hoe zou je dat kunnen doen? Wie kan je daarbij helpen? Is het dan voor anderen ook nog fijn?



Spel: Maak elkaar weer blij. Ga in een halve kring staan en probeer zo ernstig mogelijk te kijken. Een van de kinderen gaat voor de kring staan en probeert de anderen aan het lachen te krijgen. Door een raar gezicht te trekken, een kunstje te doen, een mop te vertellen. Lukt het om de anderen weer te laten lachen?



Creatief: Maak een masker. Nodig: stevig gekleurd papier, schaar, lijm, stiften. Knip uit het papier een hoofd. Knip er gaten uit voor de ogen. Maak met gekleurd papier of stiften aan de ene kant van het masker een verdrietig gezicht. Hoe laat je zien dat het verdrietig is? Maak aan de andere kant een vrolijk gezicht.
Tip: Maak aan de zijkanten elastiekjes, zodat je het masker op kunt zetten. Je kunt het masker ook op een stokje plakken en voor je gezicht houden. Dan kun je nog makkelijker omdraaien van verdrietig naar blij.