

Vertellen

Hoor je me?

Exodus 6:2-9, 28-7:7

15 maart 2020

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: 'Een teken van leven' is het thema van deze weken. Luister je ook als iemand een teken van leven geeft? Je kunt iemand horen en je kunt naar iemand luisteren. Wat is het verschil? Als je vader of moeder zegt: 'Ruim je speelgoed eens op', hoor je dat dan? Luister je ook? Hoort God de mensen? Luistert Hij ook? En farao? Hoort hij Mozes? Luistert hij ook naar hem?



Spel: Mozes vindt het niet gemakkelijk om te praten; dat zal zijn broer Aäron voor hem doen. Doe het spel: Wat wil hij/zij? Vorm tweetallen. Een van de twee speelt Mozes, de ander is Aäron. De tweetallen spelen om de beurt, de anderen kijken. Mozes beeldt zonder woorden uit wat hij wil. Bijvoorbeeld eten, slapen, voetballen, boodschappen doen, knuffelen. Aäron vertelt wat Mozes wil. Klopt het? Dan krijgen ze een punt. Klopt het niet? Dan mogen de andere tweetallen het zeggen. Het tweetal dat het weet, krijgt een punt. Bij de volgende ronde wisselen de twee spelers van rol. Welk tweetal heeft na 5 minuten de meeste punten?



Creatief: Nodig: een ballon, stevig papier, schaar, stift. Blaas een ballon op. Teken een gezicht op de ballon: ogen, een neus, een mond, haren. Het hoofd is nog niet af. Knip uit het papier grote oren en plak die aan de ballon. Want je hebt oren nodig om te horen!

Vertelling 4-7 jaar

God weet wat Hij beloofd heeft

Het volk Israël zit gevangen in Egypte. De mensen zuchten en steunen. Ze moeten zo hard werken! Hun armen doen pijn, hun benen doen pijn. Al hun spieren doen zeer. Mozes ziet ze zwoegen. Hij hoort ze zuchten. En God ziet het ook! Hij zegt tegen Mozes: 'Ik ben de Heer. Ik heb het volk Israël beloofd dat ze vrij zouden zijn. Ik ben niet vergeten wat ik beloofd heb. Ik zie dat de mensen hard moeten werken. Ik heb gehoord hoe ze zuchten en steunen. Ik zal het anders maken. Ik ben de God van het volk Israël. En het volk Israël is mijn speciale volk. Ik zal ze vrij maken. Vertel ze dat maar!'

Mozes gaat naar de mensen toe. 'God zal ons vrij maken!' zegt hij. Toch blijven de mensen zuchten en steunen. Ze horen het niet. Ze geloven het niet.

Gos zegt tegen Mozes: 'Jij moet naar de baas van Egypte gaan. Ga naar de farao en zeg tegen hem dat hij het volk Israël vrij moet laten.' Mozes krijgt het er warm van. 'Ik kan alleen maar hakkelen en stamelen', zegt hij. 'Ik kan dat toch niet zeggen tegen de farao?' 'Neem je broer Aäron mee', zegt God. 'Hij kan goed praten. Samen sta je sterk.' Mozes en Aäron gaan samen de farao toe. Hoe zal het gaan?

Jolanda van der Marel-Krikke

