

Vertelling 8–12 jaar

Laat de kinderen tot mij komen

De leerlingen van Jezus lopen tussen alle mensen door. Een beetje voorzichtig tikken ze mensen op hun schouder: 'Pardon, mogen we er even langs?' De leerlingen zijn de drukte inmiddels wel gewend. Waar Jezus komt, komen mensen. Ze drommen om hem heen en hopen op een paar woorden of een aanraking. De mensen nemen hun vrienden en familie mee. Ook hun kinderen en kleine neefjes en nichtjes. Naast de stemmen van mannen en vrouwen, horen ze ook de hoge stemmen van kinderen. Ze lachen, zingen en roepen. Soms spelen ze ergens in een stil hoekje, soms zitten ze lekker bij hun vader en moeder en soms rennen ze tussen de mensen door. Het is best gezellig zo. Maar de leerlingen kijken wel wat bezorgd. 'Zou het niet te veel druk voor Jezus zijn, zo met al die kinderen erbij?'

'Pardon, zouden wij er even langs mogen? Een moeder heeft haar dochter vast en gaat langs de leerlingen heen. Ze loopt recht op Jezus af en tikt hem op zijn schouder. 'Zou u mijn dochter willen zegenen?'

'O nee', grijpen de leerlingen in. 'Dat is echt te veel werk voor Jezus. Hij is al veel te druk met andere dingen!'

Jezus hoort wat de leerlingen zeggen en het maakt hem boos. 'Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen!' Hij strekt zijn handen uit en neemt het meisje over van haar moeder. Hij legt zijn hand op haar hoofd. 'Ik zegen jou', zegt hij. Al gauw komen er meer vaders en moeders met hun kinderen naar Jezus toe. Jezus zegent ze allemaal. De kinderen die tikkertje spelen, de kinderen die ergens rustig zitten en de baby's die bij hun ouders op schoot slapen. Tegen zijn leerlingen zegt Jezus: 'Wees open, net als een kind. Want dan is er plek voor jou in het koninkrijk van de hemel.'

Jolanda van der Marel

8-10 jaar



Gesprek: Wat denk je dat Jezus bedoelt met 'Wees open, net als een kind'?



Spel: Loop op feestmuziek door de ruimte. Nodig elke keer een kind uit om achteraan te sluiten en de handen op de schouders van de voorganger te leggen. Is iedereen aangesloten, loopt dan een polonaise door de ruimte. Ga eventueel ook langs de andere ruimtes of eind van de dienst naar de kerk om daar alle kinderen die dat willen, mee te laten lopen.



Creatief: Maak een 'hoera voor kinderen'-slinger. Zorg voor een vlag met de letters van deze zin erop. Laat de kinderen de vlaggen versieren.

11-12 jaar



Gesprek: Tegen wie zou jij willen zeggen: 'Wees open, net als een kind'?



Spel: Maak een rode loper waarover de kinderen één voor één mogen lopen. Vooraf bedenken ze van elkaar wat er zo bijzonder aan elk kind is. Tijdens het opkomen wordt dit voorgelezen en onder groot applaus bevestigd.