

## Vertelling 8–12 jaar

### Het zal toch niet waar zijn...

Twee plus twee is vier.

Dat was gisteren zo en morgen is het nog steeds zo.

Zo hoort het ook. Het zou niet handig zijn als twee plus twee morgen ineens vijf was of drie-en-een-half. Zo zijn er heel veel dingen die altijd hetzelfde blijven. Dingen die kloppen, dingen die altijd 'waar' zijn. Maar stel je eens voor dat je op een dag wakker wordt en een heleboel dingen die altijd waar waren, zijn ineens niet meer waar. Dat gebeurde bij de Sadduceeën, een groep mensen in de tijd van Jezus. De Sadduceeën geloofden in God. Dat wil zeggen: ze geloofden wat Mozes en de andere profeten over God gezegd hadden. 'Daar kan nooit meer wat aan veranderen', zeiden ze. 'Het is net als bij twee plus twee: Dat is vier en het blijft ook vier. Zo is het ook met alles wat je over God kunt zeggen. Wat Mozes gezegd heeft, is waar. Wat Mozes niet gezegd heeft, is niet waar. Simpel toch?'

Toen kwam Jezus. 'God houdt van alle mensen', zei hij. 'Ze zijn allemaal welkom in het koninkrijk van de hemel. Klein en groot, rijk en arm, bruin, blank en zwart; iedereen is welkom bij God in de hemel.' De Sadduceeën bladerden zenuwachtig in de boeken van Mozes. 'Koninkrijk van de hemel?' mompelden ze. 'Iedereen welkom?' Daar heeft Mozes anders niks over gezegd...

Ze dachten er een tijdje over na. 'Het is niet waar', zeiden ze toen. 'Het koninkrijk van de hemel bestaat niet, want Mozes heeft er niks over gezegd. Als het vroeger niet waar was, is het nu ook niet waar.'

Eén van de Sadduceeën ging naar Jezus. 'Dat koninkrijk van u', begon hij, 'dat kan niet bestaan. En dat kan ik ook bewijzen.'

'Ik ben benieuwd', zei Jezus.

'Een vrouw is getrouwd', begon de Sadduceeër. 'Ze houdt veel van haar man. Dan gaat hij plotseling dood.'

'Triest', vond Jezus.

'Zeker', zei de Sadduceeër. 'Maar nou komt het. Want als dat koninkrijk van u echt bestaat, gaat die man dus naar de hemel. Hij gaat zitten wachten op zijn vrouw. Maar wat doet die vrouw? Zij is een tijdje verdrietig, maar daarna trouwt ze met de broer van die man! Zo gaat dat wel vaker in ons land.'

'Tja...' zei Jezus.

'Ik ben nog niet klaar', zei de Sadduceeër. 'Want die broer, waar ze nu dus mee getrouwd is, die gaat ook dood.'

'Ach, wat verdrietig', zei Jezus.

'Zeker', ging de Sadduceeër verder. 'Maar daar gaat het nu niet om. Het punt is: die broer gaat ook naar de hemel en die zit daar naast zijn broer op dezelfde vrouw te wachten! En weet je wat de vrouw doet? Ze is een tijdje verdrietig, maar daarna trouwt ze met nog een andere broer.'

'Ik vind het fijn dat ze weer gelukkig is', reageerde Jezus.

'Ja. Maar u raadt het al...'

'Gaat die broer dood?'

'Klopt. En de vrouw is een tijdje verdrietig, maar dan...'

'Hoeveel broers heeft die man?' wilde Jezus weten.

'Zeven', vertelde de Sadduceeër enthousiast. 'En ze trouwen allemaal met dezelfde vrouw, gaan allemaal dood en zitten dan allemaal op een rijtje in de hemel te wachten op de vrouw waar ze eeuwige trouw aan beloofd hebben. En nou u weer: Met wie is ze getrouwd in de hemel?'

Jezus keek de Sadduceeër aan en schudde zijn hoofd. 'U wilt mij niet geloven', zei hij. 'In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.' 'Maar Mozes...' begon de Sadduceeër. 'Ik weet het', zei Jezus. 'U gelooft alleen wat Mozes gezegd heeft. Dan heb ik nog een vraag voor u. God zei tegen Mozes: "Ik ben de God van Abraham." Maar toen Hij dat zei, was Abraham al dood. Denkt u dan dat God een God van dode mensen is? Of zou Abraham misschien toch in de hemel zijn geweest? Bestaat die hemel dan misschien toch?'

Met die vraag ging de Sadduceeër naar huis. Het zal toch niet waar zijn, dacht hij. Twee plus twee is toch gewoon vier?

Mattijs Weegenaar

### 8-10 jaar



Gesprek: Wat geloofde de

Sadduceeër niet? Hoe reageerde

Jezus daarop? Wat denk jij dat er na

de dood gebeurt?



Spel: Ieder kind krijgt drie briefjes. Op

twee briefjes schrijven ze iets dat niet

klopt, bijvoorbeeld een rekensom die

niet klopt of iets dat niet echt gebeurd is.

(Bijvoorbeeld 'Ik ben een keer op vakantie

geweest op de Noordpool.') Op het derde

briefje schrijven ze iets dat wel klopt. Daarna

laat ieder kind de drie briefjes zien aan een

ander kind. Kunnen de kinderen ontdekken

wat klopt en wat niet? Hoe weten ze dat?



Creatief: Hoe denk jij dat de hemel

eruitziet? Maak er een schilderij van.

### 11-12 jaar



Gesprek: Wat gelooft de Sadduceeër

niet? Wanneer is het moeilijk om iets

te geloven? Hoe denken de kinderen

over een leven na de dood?



Creatief: In het verhaal van vandaag

blijkt dat dingen heel anders

kunnen zijn dan je dacht. De

kinderen bedenken een verhaal waarin alles

helemaal anders gaat dan normaal. Het

verhaal begint met de zin: 'Op een ochtend

pakte ik mijn fiets uit de schuur. Ik stapte op

om naar school te fietsen...'