

8-10 jaar



Gesprek: Waarom reageren mensen boos op wat Paulus vertelt? Wat vindt Paulus zelf: is het geloof in Jezus iets heel nieuws? Waarom ging hij naar de tempel?



Spel: Paulus laat zien dat hij zich goed aan de regels houdt. Aan welke regels houden de kinderen zich? Om de beurt beelden ze een regel uit. Kunnen de anderen raden welke regel het is? Bespreek daarna: is het belangrijk om je aan deze regel te houden? Waarom?



Creatief: Ook vandaag zitten veel mensen in de gevangenis. Amnesty organiseert schrijfacties om deze mensen een hart onder de riem te steken. Doe samen mee aan een schrijfactie of maak op eigen initiatief kaarten/tekeningen die naar mensen in de gevangenis kunnen worden gestuurd.

11-12 jaar



Gesprek: De bestuurder Felix moet een oordeel uitspreken over Paulus. Waar zou hij volgens de kinderen op moeten letten? Welke vragen kan hij stellen om tot een goed besluit te komen? Denken ze dat Felix het moeilijk vond om een beslissing te nemen? Waarom?



Creatief: Maak een stripverhaal over het verhaal van vandaag.

Vertelling 8–12 jaar

De gebeurtenissen in Handelingen 16-24 zijn behoorlijk uitgebreid. In het onderstaande verhaal zijn de gebeurtenissen ingekort. Wil je meer weten over de context van het verhaal? Lees dan deze hoofdstukken uit de Bijbel. In Voorbereiden op bladzijde 00 vind je ook een beschrijving van deze verhalen.

Paulus wordt gearresteerd

Paulus is op reis geweest. Naar Athene, de stad met de mooie gebouwen. Naar Efeze, een stad bij de zee met een beroemde tempel. En naar nog veel meer steden. Overal heeft Paulus verteld over Jezus en over God. En overal waren mensen die in Jezus gingen geloven, maar ook mensen die boos werden door wat Paulus vertelde. 'Jij vertelt hele andere verhalen dan de oude joodse verhalen van vroeger!' riepen ze boos. Dan ging Paulus maar weer verder; op naar de volgende stad.

Nu is hij in Jeruzalem. Hij praat met andere mensen die bij Jezus horen. 'Wij hebben veel over jou gehoord, Paulus', zeggen ze. 'We weten dat je veel over Jezus hebt verteld. Maar we weten ook dat veel mensen boos op je zijn geworden. Weet je wat je kunt doen? Ga naar de tempel, samen met een paar anderen. Breng daar een offer, zoals het al heel lang gebeurt. Dan ziet iedereen dat jij ook gelooft in de oude verhalen. En dat je je houdt aan de oude regels over de tempel. Dat doet Paulus. Hij gaat naar de tempel voor een speciaal offer, dat zeven dagen duurt. Paulus zorgt dat iedereen goed ziet dat hij zich aan de regels houdt. Maar dan gebeurt er iets...

'Daar!' klinkt een stem. 'Dat is Paulus! Die man met die verhalen over Jezus. Die man die niet meer in onze oude verhalen gelooft. Wat kom je doen, Paulus? Kom je dingen doen die in de tempel niet thuishoren!?' Paulus wordt opgepakt. Soldaten brengen hem naar Felix, de baas van het gebied Judea. 'Deze man zorgt overal voor gedoe', zeggen mensen tegen Felix. 'Overal waar hij komt, ontstaat onrust. Dat komt omdat hij zich niet houdt aan de tradities van vroeger. We hebben hem gevonden in de tempel. Hij was van plan om de hele tempel op stelten te zetten.' Paulus schudt zijn hoofd. Hij kijkt de bestuurder Felix aan en zegt: 'Ik ben nog maar net in de stad. Ik was alleen in de tempel om een offer te brengen. Ik heb nog nooit expres ergens onrust veroorzaakt. Ik vertel gewoon over Jezus. Jezus hoorde ook bij het joodse geloof, zijn verhaal past bij de oude joodse verhalen. Ik wil ook helemaal niet de oude joodse regels afschaffen ofzo. Maar ik wil wel vertellen dat God een nieuw begin heeft gemaakt met Jezus.'

Felix luistert naar wat Paulus zegt. Hij wil hem niet zomaar veroordelen. Maar hij laat hem ook niet vrij. 'We zullen wachten tot Lysias uit Jeruzalem hier is', zegt hij. 'Misschien kan die er meer over vertellen.'

Een tijdje later wordt Felix naar Rome geroepen. Er komt een nieuwe baas in Judea. En Paulus? Die blijft in de gevangenis...

Mattijs Weegenaar

