

Vertellen

Een woord dat blijft

Matteüs 24:14-35

26 november 2023

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waarom hopen de leerlingen van Jezus dat de tempel altijd blijft bestaan? Wat zegt Jezus daarover? Wat blijft wel altijd bestaan?



Spel: Maak vooraf foto's van plekken in de kerk en print elke foto twee keer uit. Bekijk ze samen met de kinderen en vertel wat voor plekken dit zijn. Vraag aan de kinderen wat zij de bijzonderste plek vinden. Speel daarna memory met de foto's.



Creatief: Maak een tekening van een mooie, bijzondere plek. Het mag een bestaande plek zijn, maar ook een verzonnen plek.

Vertelling 4-7 jaar

Voor altijd en eeuwig

Jezus en zijn leerlingen zijn op een bijzondere plek: de tempel in Jeruzalem. Dat is de plek waar mensen dicht bij God kunnen zijn.

'Wat is het hier mooi...' zuchten de leerlingen. Met hun hoofd in hun nek kijken ze omhoog, langs de prachtige pilaren. 'Dit is misschien wel de mooiste plek die er bestaat.'

Een tijdje later lopen ze weer weg van de tempel. Maar ze praten er nog steeds over. 'Het was zó mooi...' zeggen ze nog maar eens. 'Zó ontzétend mooi... het is maar te hopen dat de tempel voor altijd en eeuwig blijft bestaan.'

Maar Jezus schudt zijn hoofd. 'De tempel blijft niet altijd en eeuwig bestaan', zegt hij. 'Er kunnen stormen komen, of aardbevingen of andere erge dingen. Het kan zó erg zijn, dat de tempel niet mooi meer blijft.'

'Nou zeg', reageert een van de leerlingen. 'Waarom zeg je dat nou? Dat is toch niet leuk!'

Jezus glimlacht. 'Je hebt gelijk', zegt hij. 'Dat is ook niet leuk. Maar ik zeg het omdat jullie niet bang moeten zijn. De tempel kan verdwijnen, maar er is ook iets dat nooit verdwijnt. Dat is het woord van God. Hij blijft altijd jullie God. Wat er ook gebeurt.'

Daar moeten de leerlingen van Jezus even over nadenken. Stilletjes lopen ze naast Jezus verder. Na een tijdje wijst Jezus naar een boom, langs de kant van de weg. 'Zien jullie die vijgenboom? Als het nog winter is, krijgt hij al hele kleine groene takjes. Daardoor weet je dat de zomer komt. Als je dat ziet, mag je denken aan God. Hij komt naar mensen die het koud hebben. Naar mensen in het donker, naar mensen met verdriet. Voor al die mensen maakt hij het een beetje zomer.'

De leerlingen kijken naar het boompje. Deze woorden van Jezus zullen ze onthouden. Want veel dingen kunnen verdwijnen, maar de woorden van God blijven altijd bestaan!

Mattijs Weegenaar

