

## 8-10 jaar



Gesprek: Wat delen de volgelingen uit het verhaal met elkaar?

Wat zou jij graag met iedereen willen delen? Welke dingen houd je liever voor jezelf?



Spel: Speel met elkaar Pim Pam Pet. Bij iedere letter noemen de kinderen iets wat je alleen maar samen kunt doen.



Tekenen: De kinderen tekenen een omtrek/silhouet van zichzelf op een vel papier. In de omtrek schrijven ze dingen die ze goed kunnen en dingen die ze aan anderen kunnen geven. Plak daarna alle omtrekken op een groot vel. Hang dit portret in de kinderruimte.

## 11-12 jaar



Gesprek: In het verhaal van vandaag lees je dat de volgelingen van Jezus alles met elkaar delen. Vaak denk je dan aan dingen zoals eten en drinken. Zijn er ook niet tastbare dingen die je met elkaar kunt delen? Wat voor zaken zijn dat dan? Wat zouden de kinderen liever met elkaar delen: spullen of niet tastbare zaken?



Creatief: Het leven van de volgelingen van Jezus klinkt misschien wel te mooi om waar te zijn. Hoe zou hun wereld er uit zien? De kinderen maken hiervan een mixed media collage. Ze mogen afbeeldingen uit tijdschriften en kranten knippen, maar kunnen ook verf, potloden en wasco gebruiken.

## Vertelling 8–12 jaar

### Even rijk en even arm

Jezus heeft al veel volgelingen. Het zijn allerlei verschillende soorten mensen. Sommigen hadden vroeger boerderijen met grote stukken land en veel dieren. Anderen werkten voor de overheid; ze waren tollenaars en vroeger voor hun werk aan iedereen geld. Weer anderen hadden vroeger helemaal geen geld. Zij hadden niets. Zij waren bedelaars. Nu zijn al die mensen volgelingen van Jezus. Zij leven samen in de zon. Ze hebben nooit honger en nooit dorst. Ze delen hun brood en hun drinken. Nu zijn ze allemaal even rijk én even arm. Nu delen ze alles.

De apostelen zijn de leiders van de groep. Lang geleden heeft Jezus hen op pad gestuurd om overal te vertellen over Gods liefde. Nu is Jezus er niet meer. Maar de apostelen zijn er nog wel. Ze hebben op het plein verteld over God. Ze hebben verteld over Jezus en over Gods koninkrijk. Daar wil natuurlijk iedereen wel bij horen. Alle mensen die hen hoorden, zijn snel naar huis gegaan. Ze hebben hun huis verkocht. Ze hebben hun land verkocht. Ze hebben al hun geld verzameld. Nu lopen ze in een lange rij naar de volgelingen van Jezus. Tussen de volgelingen, in het midden, staan de apostelen. De mensen leggen de zakken geld voor hen neer. Ook Josef Barnabas doet dat. Hij heeft vandaag zijn land verkocht. De apostelen pakken alle zakken op. Ze delen het geld uit aan iedereen die er is. Want de volgelingen van Jezus delen alles.

Nu is Josef Barnabas ook een van hen. Hij straalt, zo blij is hij.

Machteld Touwen