

# Vertellen

## De kracht van samen

Handelingen 4:32-37

26 mei 2024

### Vertelling 4-7 jaar

#### Alles is van iedereen

Vandaag schijnt de zon. Het is een fijne zon. De stralen voelen warm aan op de huid van de volgelingen van Jezus. In de verte tjrpen vogels. De volgelingen van Jezus ademen diep in. De lucht ruikt zoet, naar bloemen. Vandaag is een mooie dag. Alle volgelingen van Jezus zijn bij elkaar. Daar hebben ze geen speciale reden voor; ze zijn zomaar bij elkaar. Zoals ze al elke dag zomaar bij elkaar zijn. Elke dag dat ze bij elkaar zijn, is een mooie dag.

De volgelingen van Jezus hebben alles wat ze nodig hebben: niets. Ze hebben niets. Ze zeggen: 'alles is van iedereen'. En als alles van iedereen is, is niets van één iemand. Heeft iemand een bezem nodig? Dan pakt hij die gewoon. Heeft iemand trek? Dan pakt hij een sneetje brood van een bord. Of hij plukt uit een dadelpalm wat vruchten. Voor de volgelingen van Jezus is het leven fantastisch. Ze hebben nooit honger. Ze worden ook wel apostelen genoemd.

Iedere dag gaan de apostelen op stap. Ze trekken rond om te vertellen over God. Ze vertellen over Jezus en ze vertellen over Gods koninkrijk. Iedere dag zijn er weer mensen die naar hen luisteren. Iedere dag komen er weer nieuwe volgelingen van Jezus bij, vandaag ook. Zie je die man daar lopen? Dat is Josef Barnabas. Hij heeft zijn handen vol. Hoor je dat gerinkel? Hij draagt zakken vol geld. Vandaag heeft hij zijn akker verkocht. Nu komt hij al zijn geld aan de apostelen brengen. Nu hoort hij ook bij de volgelingen van Jezus. De apostelen delen het geld uit aan iedereen die er is, want alles is van iedereen.

Vandaag is een mooie dag, ook voor Josef Barnabas. Vanaf vandaag is voor hem iedere dag een mooie dag.

Machteld Touwen



#### Werkvormen

##### 4-7 jaar



Gesprek: Wat voor gevoel roept het verhaal van vandaag bij je op? Wat vind je het mooiste in het verhaal?



Spel: Soms kun je samen meer dan in je eentje. Leg in het midden van de ruimte allerlei spullen van verschillend gewicht neer. Sommige spullen zijn heel makkelijk op te tillen. Andere spullen zijn heel moeilijk op te tillen. Laat de kinderen om en om proberen een van de spullen op te tillen. Lukt dat? Laat de kinderen daarna samen de te zware spullen optillen. Lukt het nu wel? Hoeveel kinderen zijn er nodig om het zwaarste voorwerp op te tillen?



Creatief: Samen zijn we de kerk van God. Daar gaan de kinderen een zelfportret van maken. Maak van ieder kind een omtrek op een groot vel papier. De kinderen mogen hun omtrek inkleuren, zodat de omtrek op hen lijkt. Hang alle zelfportretten samen op in de kinderruimte.