

Vertellen

Houd je ogen open

Marcus 13:14-27

24 november 2024

24 november 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Jezus zucht, hij is verdrietig. Waarom is Jezus zo verdrietig? Ben jij weleens verdrietig als je om je heen kijkt? Wat gebeurt er dan?



Spel: Jezus vraagt de leerlingen om hun ogen open te doen en goed naar de stad te kijken. Laat de kinderen hun ogen wij open zetten en om zich heen kijken. Wat zien ze allemaal? Waar vinden zij dat je extra zuinig op moet zijn en waarom?



Zingen: Zing samen het lied 'Je hoeft niet bang te zijn', Liedboek lied 935. Zing het een paar keer met de ogen open en met de ogen dicht.

Vertelling 4-7 jaar

De stralende stad

Vijf mannen zitten op een heuveltje. Het zijn Jezus en vier van zijn vrienden. Ze kijken naar de stad. Naar het zonlicht in de straten, naar de blinkende tempel. 'Jeruzalem lijkt wel van goud,' zucht Jakobus tevreden. Jezus knikt. 'Het is inderdaad mooi,' zegt hij. 'Wees er maar zuinig op.' 'Zuinig?' vraagt Petrus. 'Hoe bedoel je?' Jezus legt het uit. 'Kijk goed naar de stad,' zegt hij. 'Kijk hoe mooi en vrolijk het is. Kijk naar de mensen, die gezond zijn en gelukkig. Kijk naar de dieren, die genoeg te eten hebben. Wat je ziet is een vreedesstad. Een stad waar God bij de mensen woont. Maar wat gebeurt er als mensen geen vrede maken, maar ruzie? Wat gebeurt er als ze God niet meer aanbidden? Doe je ogen maar eens dicht. Dan zie je het.' De vrienden doen hun ogen dicht. 'Ik zie niks!' roept Petrus. 'Jawel,' zegt Jezus. 'Je ziet het donker. Die mooie stralende stad van net, die lijkt wel verdwenen. Je ziet geen zon meer en geen goud, geen vrede en geen God. Het is er nog wel, maar jij ziet het niet. Jij ziet alleen maar donker.' Even is het stil. Dan gaat Jezus verder: 'Als mensen niet meer houden van God en van elkaar, lijkt het net of ze hun ogen dicht doen. En als iedereen dat doet... dan wordt het donker in de wereld. Ook al is het midden op de dag. Donker is niet prettig. Het kan gevaarlijk zijn. Daarom hoop ik dat mensen hun ogen niet sluiten voor al het moois in de stad. En als ze dat toch doen...' 'Wat dan?' vraagt Johannes, nog steeds met zijn ogen dicht. Jezus zucht. 'Ik wil niet dat deze stralende stad in het donker verdwijnt,' zegt hij zacht. 'Als mensen hun ogen dicht doen, kom ik in het donker naar ze toe. En dan maak ik zo'n mooi licht, dat iedereen zijn ogen weer open doet.' De vrienden doen hun ogen ook weer open. Ze knipperen tegen de zon en zien de stralende stad Jeruzalem. Het lijkt nog mooier dan net. 'Houd je ogen open,' zegt Jezus. 'Zoek de vrede, zoek naar God. Dan zie je nog eens wat!'

Judith van de Wetering