

Vertellen

Zijn we het eens?

Handelingen 15

22 september 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: In het verhaal van vandaag vraagt iemand aan Paulus waarom hij niet over de regels vertelt. Wat vindt Paulus belangrijker dan de regels? Hoe kun je laten zien dat je van God en Jezus houdt?



Creatief: Er is een regel waar iedereen zich aan kan houden: de regel van de liefde. Knip of snijd uit een groot stuk karton (bijvoorbeeld een grote doos) een hart. Versier het hart samen met de kinderen. Elk kind mag zijn eigen naam in het hart schrijven; want iedereen hoort bij God.



Spel: Paulus wees allemaal mensen aan: jij mag bij God horen, en jij ook en jij ook. Ga met de kinderen in de kring zitten. Een van de kinderen krijgt een bol wol. Zij/hij mag vertellen iets vertellen over de kerk: bijvoorbeeld iets wat hij leuk vindt, met wie hij hier gekomen is of wat hij graag wil weten over de kerk. Praat hier even samen over. Daarna gooit het kind de bol naar een ander en houdt het touwtje vast. Dit kind mag nu iets vertellen, daarna gaat de bol weer naar een ander. De kinderen houden steeds het touw vast; zo ontstaat een web van kinderen die bij God horen. Zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt en doe zelf ook mee.

Vertelling 4-7 jaar

Regels voor iedereen?

Paulus vertelt de mensen over God en over Jezus. Hij reist naar verre steden in verre landen. Daar gaat hij op het marktplein staan. Hij kijkt de mensen aan en zegt: 'Jij mag bij God horen. En jij ook, en jij ook. Want Jezus heeft gezegd dat iedereen bij God mag horen.'

De mensen in de verre steden vinden het fijn. Ze vragen aan Paulus om meer te vertellen over God en over Jezus.

In een stad waar Paulus komt, is iemand die al langer over God gehoord heeft. Hij zegt tegen Paulus: 'Het is fijn hoor, wat jij tegen de mensen zegt. Maar... kunnen ze zomaar bij God horen? Er zijn toch regels waar ze zich aan moeten houden? Op sabbat moet je uitrusten; dat is een regel van het geloof. Sommige dingen mag je niet eten; dat is ook een regel van het geloof. Je mag ook niet voor andere goden knielen en zo zijn er nog veel meer regels. Moet je dat er niet bij vertellen?'

'Hm', bromt Paulus. 'Al die regels... ik vind het veel belangrijker dat ze van God en van Jezus houden. Maar weet je wat? Laten we naar Jeruzalem gaan. Naar de mensen die Jezus vroeger gekend hebben. Dan moeten zij maar zeggen hoe het zit.'

Samen gaan ze naar Jeruzalem. Ze roepen de oude vrienden van Jezus bij elkaar: Petrus, Jakobus, Johannes... 'Ik vertel iedereen over Jezus', vertelt Paulus. 'Veel mensen vinden het fijn om bij God te horen. Maar moeten ze zich dan ook aan alle regels houden?'

De oude vrienden van Jezus praten erover. 'Natuurlijk moeten ze zich daaraan houden!' roept iemand.

'Ik vind van niet', zegt iemand anders.

Dan staat Petrus op. Hij zegt: 'Lieve mensen. Jullie weten dat ik altijd dichtbij Jezus ben geweest. Ik heb veel van hem geleerd en ik heb hem veel zien doen. Ik heb de opdracht gekregen om aan iedereen te vertellen over Jezus - óók in andere landen. Ik denk dat mensen in die landen zich niet aan alle regels hoeven te houden.'

'Dat vind ik ook', zegt iemand anders. Het is Jakobus, de broer van Jezus. 'Er zijn een paar regels waar ze zich wél aan moeten houden', gaat hij verder. 'Wie in Jezus en in God gelooft, mag geen andere goden aanbidden. Hij of zij moet trouw zijn aan de mensen om hem heen. En hij moet zich houden aan de regels van het eten. Aan de andere regels hoeft niet iedereen zich te houden.'

De anderen in Jeruzalem zijn het er mee eens. Ze schrijven wat Petrus en Jakobus bedacht hebben in een brief. Paulus neemt de brief mee op reis, en er gaan ook een paar mensen uit Jeruzalem mee om erover te vertellen. Nu kunnen nog veel meer mensen bij Jezus gaan horen!

Mattijs Weegenaar