

8-10 jaar



Gesprek: Het thema van deze zondag is: een kleine koning. In de Bijbel wordt over Jezus verteld als over een koning. Kun je bedenken waarom de woorden 'een kleine koning' bij Jezus zouden passen?



Spel: Voordat ze naar Jezus toegenen, wilden Jakobus en Johannes graag dicht naast Jezus zitten. Jezus vertelde dat het belangrijk is om elkaar te dienen. Wat zouden Jakobus en Johannes daarna gedacht hebben? Bedenk het samen en werk het uit in de vorm van een interview. Twee kinderen spelen Jakobus en Johannes, zij zitten naast elkaar en worden door de andere kinderen ondervraagd.



Creatief: Een koning die heerst in heerlijkheid, met twee dienaren naast de koning – hoe zou dat eruit zien? Knip uit een vel papier een denkwoolk, dat is de denkwoolk van Jakobus en Johannes. Teken in de denkwoolk wat zij voor zich zien en waar ze Jezus om vragen.

11-12 jaar



Gesprek: In het Bijbelgedeelte dat we lezen, heeft Jezus al drie keer verteld dat hij in Jeruzalem zal sterven en opstaan. Jakobus en Johannes stelden een vraag over wie er naast Jezus mag zitten. Welke vragen kunnen de mensen onderweg nog meer gehad hebben? Welke vraag zou jij aan Jezus willen stellen?



Spel: De leerlingen van Jezus praten onderweg over wat komen gaat. Loop samen een stukje door de ruimte of buiten rondom de kerk. Praat over dingen die komende week (mogelijk) gaan gebeuren. Welke gevoelens heb je bij die dingen?

Vertelling 8–12 jaar

Voor de verteller: In dit verhaal wordt het begrip 'heerlijkheid' (glorie) gebruikt. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel, dat voort kinderen (en volwassenen) niet helemaal te begrijpen is. We kiezen er bewust voor om dit woord een paar keer te laten vallen in het verhaal, zodat kinderen een beetje met het woord vertrouwd raken. Als verteller hoef je dit woord niet precies te verklaren/uit te leggen. Laat de kinderen er hun eigen associaties bij hebben.

Naast Jezus zitten

'Wat denk jij, Jakobus? Wat gaat er gebeuren in Jeruzalem?'

Jakobus zucht. 'Ik weet het niet', antwoordt hij. 'Jezus zegt zulke heftige dingen. Dat hij moet lijden en sterven... dat hij zal opstaan uit de dood... hoe kan dat allemaal gebeuren? En waaróm zou Jezus moeten sterven?'

'Dat weet ik ook niet', antwoordt Johannes. 'Elke keer als Jezus erover vertelt, voel ik van alles tegelijk. Ik krijg pijn in mijn buik van angst, bij het idee dat Jezus dood zou gaan. En tegelijk denk ik: als hij opstaat uit de dood, dan... dan zal hij heersen als nooit tevoren. Als een koning in heerlijkheid.'

Jakobus knikt. Naast elkaar lopen ze verder. Ze lopen in een lange stoet, op weg naar Jeruzalem. Voorop loopt Jezus, hun lieve vriend, hun leraar, hun Heer. Om hen heen lopen allemaal mensen die Jezus volgen. En allemaal zitten ze met dezelfde vragen als Jakobus en Johannes.

'Ik loop te denken... zegt Jakobus een stukje verderop.

'Ik ook', antwoordt Johannes snel.

'Ik loop te denken', herhaalt Jakobus, 'als Jezus inderdaad opstaat uit de dood... en als hij koning wordt in al zijn heerlijkheid... hoe zit het dan met ons?'

'Hoe bedoel je?'

'Nou, precies wat ik zeg. Hoe zit het met ons, als Jezus dit allemaal meemaakt? Zijn wij dan nog steeds zijn leerlingen en zijn vrienden? Of verandert dat allemaal?'

'Ik weet het niet', antwoordt Johannes. 'Als Jezus op zijn troon zit... misschien mogen wij dan naast hem zitten. Als belangrijke dienaren. Kom, we gaan het vragen.'

Samen lopen Jakobus en Johannes naar Jezus toe. 'Heer', zeggen ze. 'Als u heerst in uw heerlijkheid, mogen wij dan naast u zitten? De één rechts, de ander links?' Jezus glimlacht. 'Vrienden', zegt hij. 'Het is een moeilijke weg die ik moet gaan. Denken jullie dat je mee kunt gaan op die weg?'

Jakobus knikt.

'Dat kunnen wij', zegt Johannes.

Jezus kijkt hen aan. 'Wie er naast mij zit, dat bepaalt God alleen', zegt hij. 'Wat jullie moeten onthouden is dit: het gaat er niet om wie belangrijk is en wie de beste plaats heeft. Ik ben gekomen om jullie te dienen. Zo moet je ook elkaar dienen. Als je dat doet, hoor je echt bij mij.'

Mattijs Weegenaar