

Vertellen

Alles of niets

Handelingen 5:1-11

2 juni 2024

2 juni 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waarom denk je dat Ananias en Saffira niet eerlijk waren? Kun je dat begrijpen? Waarom?



Spel: Wie houdt er iets achter? Laat de kinderen een rij maken en hun handen op hun rug houden. Geef het eerste kind een zachte knuffel en laat hem die doorgeven totdat er 'stop' gezegd wordt. Eén kind kijkt goed: wie houdt de knuffel achter?



Creatief: Pak een aantal voorwerpen apart van elkaar in. Bijvoorbeeld een bal, een speelgoedauto en een trui. Laat om de beurt iemand een cadeautje uitpakken. Hoe zou het zijn als je maar de helft zou krijgen, dus een halve bal, een halve auto en een halve trui? Heb je er dan wat aan?

Vertelling 4-7 jaar

Ananias en Saffira

In de grote stad Jeruzalem woont een groep mensen bij elkaar. Ze hebben iets afgesproken: alles wat ze hebben, delen ze samen. Ze delen hun geld, hun spullen en hun eten.

Alles wat ze hebben, leggen ze bij elkaar. Daarna krijgt iedereen genoeg. Samen horen ze bij God.

Ananias en zijn vrouw Saffira wonen vlak bij de groep mensen.

'Ik wil daar ook wel bij horen', zegt Ananias. 'Dan heb je altijd genoeg.'

'Maar dan moet je wel alles inleveren', zegt Saffira.

Ananias denkt na. En dan bedenkt hij iets. 'We verkopen alles wat we hebben', zegt hij. 'Dan brengen we het geld naar Petrus. Maar... we brengen niet alles! We geven de helft en we zeggen dat dat alles is wat we hebben. Dan mogen wij eerlijk delen van alles wat daar ligt. Dan hebben we altijd genoeg. En dan hebben we óók nog geld voor onszelf.' Zo doen ze het. Ze verkopen alles wat ze hebben. Wel honderd munten krijgen ze ervoor.

Dan gaat Ananias naar Petrus.

'Kijk', zegt hij. 'Wij hebben hon... eh... vijftig munten. Dat is alles wat we hebben. We delen het met iedereen.' Met een plechtig gezicht legt Ananias het geld neer. Maar Petrus schudt zijn hoofd. 'Ananias toch', zegt hij. 'Hoe kun je dit nou doen? Je kunt niet voor de helft bij God horen.'

Ananias schrikt. Petrus heeft het ontdekt! Ananias slaat een hand voor zijn mond. Hij weet niet wat hij moet zeggen.

Even later komt Saffira bij Petrus. 'Heeft Ananias ons geld gebracht?' vraagt ze. 'Vijftig munten, dat is alles wat we hebben!'

'Is dat echt alles?' vraagt Petrus.

'Ja hoor!' roept Saffira.

Weer schudt Petrus zijn hoofd. 'Denken jullie soms dat je God voor de gek kunt houden?' vraagt hij bedroefd.

Nu schrikt Saffira ook, net zo erg als Ananias. Hoe hebben ze dit kunnen doen?

Mattijs Weegenaar

In de Bijbeltekst wordt verteld dat Ananias en zijn vrouw dood neervallen. We hebben ervoor gekozen om dat aan de jongste kinderen niet te vertellen. In het verhaal voor de oudste kinderen is de dood van Ananias en Saffira wel verwerkt.

