

# Vertellen

## Vrij zijn

Johannes 8:21-36

17 oktober 2021

### Vertelling 4-7 jaar

#### Ben je echt vrij?

Elke dag vertelt Jezus verhalen.

Elke dag komen mensen naar hem luisteren.

Maar ze begrijpen niet altijd wat Jezus zegt.

Op een dag zegt Jezus: 'Als je echt in mij gelooft, kan ik je bevrijden.'

De mensen kijken verbaasd.

Bevrijden? denken ze. Maar ik ben toch al vrij?

Iemand steekt zijn vinger op.

'Ik zit toch niet in de gevangenis?' vraagt hij. 'En ik ben ook geen slaaf. Mijn vader en moeder waren ook geen slaven, en mijn opa en oma niet... Onze familie is al heel lang vrij. We hebben een huis om in te wonen, we kunnen op reis gaan en we kunnen zelf kiezen wat we doen. Hoe kunnen we dan nog bevrijd worden?'

Jezus laat het zien met zijn handen.

'Dit ben jij', zegt hij terwijl hij een hand omhoog houdt.

'En dit zijn de verkeerde dingen die je kunt doen', zegt hij met zijn andere hand omhoog.

'Op een dag denk je: eens kijken bij de verkeerde dingen.'

Met zijn ene hand gaat Jezus naar de andere hand. Hij kijkt eens rond bij de verkeerde dingen. En hij vertelt verder:

'Best leuk eigenlijk, denk je als je de verkeerde dingen ziet. Ik kan het vast weleens proberen. En dat kan ook. Maar voor je het weet, pakken de verkeerde dingen jou vast. Dan raak je ze niet meer kwijt.'

De mensen zien hoe Jezus met zijn verkeerde dingen-hand de andere hand vastpakt.

'De verkeerde dingen willen de baas over jou spelen', zegt hij. 'Daarom kom ik je bevrijden. Ik jaag de verkeerde dingen weg. En ik geef jou een hand: een fijne, zachte hand. Een hand die je vrij maakt.'

Jezus heeft zijn verkeerde dingen-hand nu niet meer omhoog. Met de andere hand zwaait hij naar de mensen. En de mensen zwaaien terug. Ze willen graag dat Jezus hen helpt om echt vrij te zijn.

Mattijs Weegenaar



### Werkvormen

#### 4-7 jaar



Gesprek: Wat is leuker: vrij zijn of niet vrij zijn? Waarom is dat zo? Wat doe je allemaal als je vrij bent? Hoe voelt het als je niet vrij bent?

Jezus zei dat er dingen kunnen zijn waardoor je niet echt vrij meer bent. Kunnen de kinderen daar een voorbeeld van bedenken?



Spel: Vertel het verhaal nog een keer. Laat de kinderen nu zelf met hun handen meedoen. Aan het eind van het verhaal geven ze elkaar een fijne, zachte hand.



Creatief: Maak van stroken papier of touwen twee handboeien. Maar: het zijn losse boeien die nergens aan vast zitten. Met deze boeien ben je vrij!