

Vertellen

Hoe durf je?

Handelingen 6:8-7:7.44-60

16 juni 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waar vertelt Stefanus over? Wat vinden de mensen daarvan? Aan het eind van het verhaal vergeeft

Stefanus de mensen. Wat is vergeven? Is het moeilijk om te vergeven?



Spel: Het thema van deze zondag is: Hoe durf je?

Durven de kinderen spannende dingen?

Om de beurt mogen ze iets bedenken dat zij durven. Ze beelden het uit voor de anderen. Kunnen zij raden wat het is? En durven zij het ook?



Creatief: Vandaag is het vaderdag. Maak met de kinderen een medaille voor hun vader of voor iemand anders die zij lief vinden.



Vertelling 4-7 jaar

Stefanus

Stefanus is een bijzondere man. Hij vertelt de mensen over God en over Jezus. 'Jezus is opgestaan uit de dood', vertelt Stefanus. 'God heeft hem weer levend gemaakt.' Alle mensen vinden het bijzonder wat Stefanus vertelt. Hoewel... alle mensen? Dat klopt toch niet helemaal. Enkele mensen zijn het niet met Stefanus eens. 'Wij kennen veel verhalen over God', zeggen zij. 'Verhalen over Abraham en Mozes en koning David. Verhalen over de tempel, het huis van God. Waarom vertel je daar niet over? Die verhalen over Jezus, die kennen we niet. Je moet ermee ophouden, Stefanus!'

Maar Stefanus houdt niet op. Hij vertelt juist nog veel meer over Jezus. Nu schudden een paar mensen hun hoofd. 'Het klopt niet', mopperen ze. 'Er klopt helemaal niks van.' Ze worden boos. Als Stefanus niet naar ze wil luisteren, dan proberen ze hem op een andere manier te laten stoppen. Ze bedenken een gemeen plan. Ze gaan naar de rechter en zeggen: 'Stefanus zegt hele erge dingen. Hij gelooft niet meer in de verhalen over Abraham en Mozes en koning David. Hij gelooft niet meer dat de tempel het huis van God is. U moet Stefanus in de gevangenis gooien!' De rechter laat Stefanus komen. 'Wat heb je daarop te zeggen?' vraagt hij streng. Stefanus kijkt naar de rechter en naar de mensen die over hem hebben verteld. Er gebeurt iets met het gezicht van Stefanus. Het begint te glanzen... hij lijkt wel een engel! Dan begint Stefanus te vertellen. Hij zegt:

'De God van Jezus is ook de God van Abraham. En de God van Mozes en de God van koning David. Maar je hoeft niet naar de tempel te gaan om hem te ontmoeten. Abraham had niet eens een tempel! Hij moest van God op reis gaan en God ging met hem mee. En Mozes, die trok met het volk Israël door de woestijn. Ze hadden geen tempel. Er was een tent waar God in woonde. En koning David? Die had ook geen tempel. Hij wilde er wel een maken, maar toen zei God dat het niet hoefde. Want God is overal.'

Stefanus kijkt naar de mensen die hem hier gebracht hebben. 'God is overal', zegt hij nog eens. 'Maar jullie zien hem niet. Want jullie denken alleen maar aan jezelf. Toen Jezus kwam, vertelde hij over God. Jullie luisterden niet naar hem. Daarom luisterden jullie ook niet naar God.' Als de mensen dat horen, worden ze woedend. 'Houd op!' roepen ze. 'Houd op met je verhalen, Stefanus!' Ze duwen hem de stad uit en doen hem pijn. Stefanus knielt op de grond. Hij bidt, maar hij bidt niet of God de mensen weg wil jagen. Het enige dat hij zegt, is: 'Wees niet boos op deze mensen, God. Vergeef hun wat ze gedaan hebben.'

Mattijs Weegenaar

