

Vertellen

Ken je dit verhaal?

Handelingen 13:13-16.42-52

15 september 2024

15 september 2024

Vertelling 4-7 jaar

Paulus vertelt een nieuw verhaal

Paulus is een bijzondere man. Hij vertelt de mensen over God.

‘Weten jullie wie God is?’ vraagt hij.

Sommige mensen knikken. Anderen schudden hun hoofd. Zij kennen God nog niet, maar ze zijn wel nieuwsgierig.

Dan begint Paulus te vertellen.

‘Lang geleden leefden de mensen van Israël in Egypte. Maar God heeft hen bevrijd.’

Sommige mensen knikken – dat verhaal kennen ze.

‘God bracht hen in een mooi land’, vertelt Paulus. ‘Het “belofde land” heette dat land.’

Weer knikken sommige mensen – dat verhaal kennen ze ook.

‘Toen kwam er een beroemde koning’, gaat Paulus verder. ‘Koning David. Hij versloeg de reus Goliath en hij speelde op zijn harp.’

De mensen knikken weer - dat verhaal kennen ze ook.

Maar dan vertelt Paulus verder: ‘God heeft nog meer gedaan. Hij stuurde Jezus naar de aarde. Jezus was Gods eigen Zoon. Hij maakte zieke mensen beter en hij bracht geluk voor iedereen.’

Nu kijken de mensen verbaasd. Dat verhaal kennen ze niet!

‘Jezus is dood gemaakt’, gaat Paulus verder. ‘Maar hij is opgestaan uit de dood.’

Sommige mensen schudden hun hoofd. ‘Opgestaan uit de dood?’ herhalen ze. ‘Dat kan niet hoor. Dat God de mensen van Israël bevrijd heeft, dat geloven we wel. En dat hij ze naar het beloofde land bracht en dat koning David er was, dat geloven we ook. Maar dat hij daarna Jezus gestuurd heeft; dat hebben we nog nooit gehoord. Dat staat niet in de boeken met de oude verhalen. Daar geloven we niks van!’

Paulus kijkt verdrietig naar de mensen die hem niet geloven.

Maar hij kijkt ook naar de mensen die nieuwsgierig zijn. De mensen die God eerst nog niet kenden. ‘Geloven jullie mij wel?’ vraagt Paulus aan hen.

De mensen knikken. ‘Wij geloven het’, zeggen ze. ‘Wij vinden het heel bijzonder wat God doet. Hoera voor God!’

Mattijs Weegenaar



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Welke mensen willen

Paulus niet geloven?

Welke mensen zijn nieuwsgierig naar

Paulus verhaal?

Veel kinderen vinden het fijn om verhalen vaker te horen. Welke verhalen krijgen de kinderen vaak voorgelezen? Hoe zouden ze het vinden als dat verhaal opeens anders afloopt?



Spel: Soms kun je een verhaal zo vertellen, dat mensen het niet meer

herkennen. De kinderen tekenen met

hun vinger bij elkaar op de rug een verhaal. De verteller tekent het verhaal op de rug van de luisteraar. De luisteraar vertelt het verhaal dat hij/zij op zijn rug getekend voelt worden.



Tekenen: In het verhaal van vandaag

vertelt Paulus een verhaal dat de

mensen nog niet kennen. Het is het

verhaal van Jezus. Hoe zou de kافت van het verhaal van Jezus eruitzien? De kinderen tekenen een boekenkافت voor het verhaal.