

Vertellen

Dat kun je wel zien!

Johannes 13:31-35

15 mei 2022

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Welke plek zou Jezus bedoelen? Help de kinderen eventueel op weg: zou het kunnen dat Jezus de hemel bedoelt?

Jezus zegt ook dat zijn vrienden iets heel bijzonders mee zullen maken. Vertel de kinderen dat Jezus een tijdje later is gestorven en dat hij opstond uit de dood. Zo zagen zijn vrienden wat God kan.



Spel: Door een dichte deur kun je niet kijken. Of toch? Twee of drie kinderen gaan naar buiten. Eén van hen klopt aan de buitenkant op de deur en roept: 'Hallo!' Weten de andere kinderen wie het is?



Tekenen: Jezus vertelt hoe je kunt laten zien dat je bij hem hoort: door voor elkaar te zorgen. Bedenk samen zoveel mogelijk manieren waarop je voor iemand kunt zorgen.

Teken op een groot vel een vergrootglas en schrijf alle manieren erin. Steeds als je iemand iets van deze dingen ziet doen, zie je iets dat ook bij Jezus hoort.

Tip: Als u de suggestie voor het kindermoment gebruikt hebt, kunnen de kinderen later in de dienst terugkomen met de dingen die ze in het vergrootglas hebben geschreven. Daaraan is te zien dat mensen bij God horen!

Vertelling 4-7 jaar

Er gaat iets gebeuren

Boem!

De deur is dicht.

Judas is weggegaan.

Hij moet zeker boodschappen doen, denken de vrienden van Jezus.

Maar Judas gaat heel wat anders doen.

Net, toen ze nog allemaal samen zaten te eten, heeft Jezus gezegd: 'Het duurt niet lang meer, dan zullen soldaten mij arresteren. En één van jullie zal ze helpen. Eén van jullie zal mij verraden.'

Meteen daarna is Judas weggegaan.

Jezus kijkt verdrietig naar de dichte deur.

Maar dan zegt hij tegen zijn vrienden:

'Jullie zullen iets bijzonders meemaken. Iets dat je nooit had verwacht. Je zult zien wat God kan en wat hij met mij laat gebeuren. Ik blijf niet lang meer bij jullie. Maar als ik er niet meer ben, moet je één ding niet vergeten.'

'Wat dan?' vraagt een van de vrienden.

Jezus kijkt ze één voor één aan.

'Houd van elkaar', zegt hij. 'Jullie hebben gezien wat ik voor de mensen gedaan heb.

Dat moeten jullie ook doen! Wees goed voor elkaar, zorg voor elkaar. Als jullie dat doen, dan weer iedereen meteen: dat zijn de vrienden van Jezus.'

'Maar waar ga jij dan naartoe, Jezus?' vraagt Petrus.

Jezus zucht. 'Ik ga naar een plek waar jij niet met me mee kunt gaan', vertelt hij. 'Maar later zul je me volgen.'

Een plek waar jij niet met me mee kunt gaan? Maar later wel? Petrus begrijpt er niks van.

Hij eet maar stilletjes verder, net als de andere vrienden.

Af en toe kijken ze naar de deur. De deur die dicht is.

En Judas? Die is met hele andere dingen bezig!

Mattijs Weegenaar

