

8-10 jaar



Gesprek: Jezus zegt dat het moeilijker is om alles los te laten als je veel hebt.

Bijvoorbeeld als je al heel veel mooie stenen verzameld hebt. Elke steen doet je denken aan een fijn moment; vakantie, uitstapje, het bos. Stel je voor dat je ze dan allemaal weg moet geven?

Kun je ook zo'n voorbeeld bedenken? Welke tip zou je de man willen geven?



Spel: De man die bij Jezus kwam, was heel rijk. Hier bestaan een aantal uitdrukkingen over, bijvoorbeeld: hij zwemt in het geld. Ga samen op zoek naar meer uitdrukkingen en schrijf ze op briefjes. Maak twee teams. Elke keer krijgt iemand van elk team een uitspraak te zien die ze uitbeelden voor hun groep. Welke groep raadt als eerste de uitdrukking?



Creatief: Een kameel dat door het oog van een naald gaat, dat kan toch echt niet. Bedenk samen nog meer dingen die echt niet kunnen, echt niet passen en teken het. Wissel daarna uit wat er getekend is.

11-12 jaar



Gesprek: Wat zou jij moeilijk los kunnen laten als je alles zou moeten verkopen en waarom?



Spel: Iedereen denkt na over iets wat geen geld kost. Bijvoorbeeld liefde, trouw, plezier, een knuffel. Ze zeggen niet wat ze in hun hoofd hebben en proberen het product gratis en voor niks te verkopen: 'Haal hier uw product, gratis en voor niks. Het zal een glimlach op de gezichten toveren en een schaterlach zal klinken!'
Kunnen de anderen raden wat er verkocht wordt?

Vertelling 8–12 jaar

Is er plek voor mij?

Er komt een man bij Jezus. Hij valt gelijk op zijn knieën neer en zegt: 'Wat moet ik doen om een plekje in het koninkrijk van God te krijgen?'

'Wat je daarvoor moet doen', zegt Jezus; 'is je aan alle regels houden. Maak niemand dood, doe anderen geen pijn, steel niet, lieg niet, zorg voor je ouders en wees aardig voor de mensen om je heen.'

De man knikt opgelucht. 'Ik houd me heel erg goed aan alle regels. Al toen ik heel klein was, kende ik elke regel uit mijn hoofd.'

'Wat goed!' zegt Jezus. Hij kijkt de man liefdevol aan. 'Ga maar naar huis en verkoop alles wat je hebt. En het geld dat je daarmee verdient, geef je weg. Je hebt dat namelijk niet nodig. Kom dan, met lege zakken, naar mij terug en volg mij. Zo maak jij een plekje in het koninkrijk van God.'

Nu knikt de man niet. Hij kijkt ook niet opgelucht, maar somber. De man denkt aan alle mooie spullen die hij heeft en schudt zijn hoofd. 'Ik denk er nog even over na', zegt hij als hij wegloopt.

Ook Jezus schudt zijn hoofd. 'Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan.'

De leerlingen horen wat Jezus zegt en schrikken. 'Is het zo moeilijk?'

Jezus knikt. 'Het is nog gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.'

Nu slaan de leerlingen hun hand voor hun mond. 'Maar dat is dan onmogelijk!'

'Nee hoor', zegt Jezus. 'Want bij God is alles mogelijk.'

Petrus kijkt de andere leerlingen aan. 'Wij hebben het wel gedaan. Wij hebben al onze spullen achtergelaten en zijn met Jezus meegegaan.'

De andere leerlingen knikken. Jezus knikt ook. 'Dat klopt', zegt hij. 'Als mensen het koninkrijk van God belangrijker vinden dan hun familie, vrienden en spullen, dan is er zeker een plekje voor ze in dat koninkrijk. Dat plekje krijg je van God, gratis en voor niks!'

Jolanda van der Marel

