

8-10 jaar

Gesprek: Waarom willen de priesters weten wie Johannes is? Waarom vragen ze of hij een profeet is?

Johannes vertelt dat de tijd van Gods zoon gekomen is. Wat zou hij daar nog meer over kunnen vertellen? Weten de kinderen dingen over Jezus die Johannes kan vertellen?



Spel: Interview elkaar over bijvoorbeeld wie je bent, wat je graag doet, wie je ouders zijn. Schrijf op wat je over elkaar te weten bent gekomen.



Creatief: De kinderen ontwerpen een eigen klok. De wijzerplaat mag een gekke vorm hebben en de rest van de klok mag er ook anders uitzien dan normaal. Bespreek na afloop wat de kinderen gemaakt hebben. Lijkt het hen ook handig om zo'n klok te hebben?

11-12 jaar

Gesprek: Johannes roept dat mensen de weg vrij moeten maken voor de Heer. Wat zou dat kunnen betekenen? Wat zouden wij kunnen doen om iets meer van God te merken in onze wereld?



Spel: Speel uit dat de priesters terugkomen bij de bazen van de tempel. Wat vertellen ze? Hoe reageren de bazen daarop?

Vertelling 8–12 jaar**Stratenmaker in de woestijn**

Bij de rivier de Jordaan staat een man. Johannes is zijn naam en hij vertelt mensen dat er iets kan veranderen. 'Keer je om, verander je leven!' roept hij. 'Laat je dopen in het water, maak een nieuw begin!' Steeds meer mensen komen naar hem toe. Sommigen vol vertrouwen, anderen nieuwsgierig of een beetje kritisch. Maar allemaal merken ze iets bijzonders aan die wonderlijke, roepende man. Het nieuws over hem gaat als een lopend vuurtje door de dorpen en steden in de buurt en uiteindelijk bereikt het nieuws ook de hoofdstad Jeruzalem.

Niet lang daarna komt een groepje priesters uit Jeruzalem naar de Jordaan. 'Wij zijn gestuurd door de bazen van de tempel', vertellen ze. 'Het schijnt dat u nogal bijzondere dingen doet. Vertel: wie bent u?' Johannes kijkt hen aan. 'Ik ben niet de Messias', zegt hij. De priesters knikken. 'Oké', antwoorden ze. 'Maar wie dan wel? Bent u soms Elia, de oude profeet die op een dag terugkomt op aarde?' Johannes schudt zijn hoofd. 'Ook niet.'

'Maar wie dan wel? Bent u de profeet?'

Weer schudt Johannes zijn hoofd: 'Niet de profeet.'

De priesters zuchten. 'Maar wie bent u dan wel? Wij zijn hiernaartoe gestuurd om onderzoek te doen. We moeten toch een antwoord hebben als we weer in Jeruzalem komen? Dus, vertel: wat zegt u over uzelf?'

Johannes kijkt in de verte. 'Kennen jullie het boek van de profeet Jesaja?' vraagt hij.

'Daar kun je precies lezen wie ik ben. Jesaja vertelt over een stem die roept in de woestijn. Die stem, dat ben ik. Ik roep het uit: "Maak de weg vrij voor de Heer!" Ik vertel de mensen dat God eraan komt.'

'O ja?' vragen de priesters. 'En dat denkt u zomaar te mogen doen? U zegt zelf dat u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet. Maar toch staat u mensen te dopen en doet u alsof u heel bijzonder bent. Dat kan toch niet zomaar!'

Johannes lacht. 'Heel bijzonder?' zegt hij. 'Ik? Nee hoor. Ik doop maar gewoon met water. Maar na mij komt iemand die veel belangrijker is. Hij zal mensen dopen met Gods heilige Geest. Hij is zó groot en zó belangrijk; ik ben nog niet eens goed genoeg om zijn veters te strikken.'

De priesters uit Jeruzalem kijken elkaar aan. Wat moeten ze nou met dit antwoord? Een van hen maakt een paar aantekeningen, zodat ze straks in Jeruzalem kunnen vertellen wat ze gehoord hebben. Daarna gaan ze maar weer op weg naar huis. 'Wat een aparte man', zucht een van hen. 'Een stratenmaker in de woestijn', zegt een ander. En Johannes? Die blijft het uitroepen bij de Jordaan. Hij vertelt dat de tijd van Gods zoon gekomen is. Dat alles anders zal worden, voor iedereen die het gelooft. Zo vertelt Johannes de mensen hoe laat het is.

Mattijs Weegenaar