

Vertellen

Maak plaats!

Johannes 1:19-28

10 december 2023

10 december 2023

Vertelling 4-7 jaar

Johannes de Doper

Bij het water staat Johannes.

Hij vertelt de mensen over God.

'Kom naar het water', zegt hij. 'Dan doop ik jou. Alle verkeerde dingen spoelen van je af. Want God maakt met jou een nieuw begin.'

Ver daar vandaan, in de grote stad Jeruzalem, staat de tempel. Dat is de pek waar mensen dichtbij God kunnen zijn. De bazen van de tempel hebben gehoord over Johannes. 'Wie is die Johannes eigenlijk?' zeggen ze tegen elkaar. 'En waarom komen de mensen naar hém toe, in plaats van naar ons?'

Ze sturen een paar knechten naar Johannes.

'Wie bent u?' vragen de knechten.

'Ik ben niet de Messias, de Zoon van God', zegt Johannes.

De knechten schrijven het voor de zekerheid op een briefje, zodat ze het niet vergeten: niet de Messias.

'Maar wie dan wel?' vragen ze daarna. 'Bent u soms een profeet van vroeger die terug is gekomen?'

Johannes schudt zijn hoofd.

'Maar wie dán?' vragen de knechten.

Johannes vertelt: 'Ik ben iemand die roept in de woestijn. Ik zeg dat de Heer eraan komt.'

'Maar... als u niet de Messias bent', vraagt een van de knechten, 'en ook niet een profeet – mag u dan wel zomaar mensen dopen?'

Johannes lacht. 'Dit is maar water', zegt hij. 'Ik doop met gewoon water. Maar er komt iemand, die veel meer zal doen. Hij zal de kracht van God bij mensen brengen. Hij is veel belangrijker dan ik. Ga dat maar vertellen aan de bazen in de tempel. Het is al bijna tijd!'

De knechten gaan terug naar de bazen van de tempel. Op hun briefjes staat alles wat ze gehoord hebben. En Johannes? Hij blijft mensen vertellen over God!

Mattijs Weegenaar



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Johannes vertelt over iemand die komt en die veel belangrijker is. Wie zou hij bedoelen?

Vertel dat Johannes Jezus bedoelde.

Hij vertelde dat Jezus eraan zou komen.

Kunnen de kinderen bedenken wat Johannes nog meer over Jezus zou kunnen vertellen?



Spel: Speel het spel 'wie ben ik' met elkaar. De kinderen krijgen een briefje op hun voorhoofd met een naam. Door middel van vragen moeten ze erachter zien te komen wie het is.



Creatief: In het verhaal schreven de knechten op hun briefjes iets op over Johannes. De kinderen gaan ook zulke briefjes maken, maar dan over Jezus. Wat weten zij over Jezus? Ze schrijven of tekenen het op papiertjes/vouwblaadjes. De blaadjes nemen ze mee, zodat ze iedereen kunnen vertellen wat ze weten over Jezus.